

Wandelen in de Brecon Beacons, Wales

Taith gerdded trwy Fannau Brycheiniog

De Brecon Beacons: de voorbereiding

Uit de periode waarin [onze wandelgroep](#) weinig tot niets deed aan het voorbereiden van een meerdaagse wandeltocht stamt de rondwandeling door de Brecon Beacons. Een Nationaal Park in het zuiden van Wales, Verenigd Koninkrijk.



Zonsopkomst in de Beacons

We reden naar Calais, zetten hier de auto op de trein, vervolgens door de Kanaaltunnel le Shuttle naar Folkestone en dan nog vier uur rijden naar onze startplaats in de Beacons: Pontypool.

's-Ochtends vroeg weg, aan het begin van de avond ter plekke.

Op Google Maps leek Pontypool een aardige plek om te beginnen. Want aan de rand van het Park. Een wandelkaart gekocht bij de plaatselijke Tourist Information Centre. En met de eigenaar van de B&B waar we overnachtten een route voor de komende dagen uitgestippeld. De keuze voor deze B&B bleek een schot in de roos. De eigenaar kende de Beacons door en door. Waar het mooier dan mooi was, welke paden we beter wel en welke niet konden nemen, waarom het qua uitzicht mooier was een bepaalde berg vanuit het zuiden te benaderen dan vanuit het noorden.....Dat soort welkome wandelinformaties.

En hij bleek een heuse verhalenverteller. Verhalen die sterk leunden op de trots van de Welshman op de eigen geschiedenis, traditie en taal. Of op het streven naar zelfstandigheid, vergelijkbaar met die van de Schotten. Maar dan met minder kans op succes. Vond hij zelf. Om er nog "helaas" aan toe te voegen.

De Brecon Beacons: het landschap

De Brecon Beacons omvat vier bergketens: de Black Mountains in het oosten van het Park, in het centrum de Central Beacons en Fforest Fawr (*het Grote Bos van Brecknock*) en de Black Mountain - zonder s - in het westen van het Park.

De streek werd al vroeg bewoond. Gedurende langere tijd gebruikten bewoners de bossen en de

aanwezige stenen voor de bouw van huizen, burchten, kastelen, forten, menhirs en graven. Een wandeltocht door dit Park betekent wandelen door een kaal en verder leeg gewaaid landschap met door weer en wind afgeplatte bolle bergen. Met, ook door de schone lucht, verre uitzichten op.....ja, op wat? Op het niets. Op de leegte. Op de eindeloze kleurschakeringen. Op alle tinten groen, bruin, rood, oker, geel.....Op de rode zandsteen formaties. De ruige weides. De schrale graslanden en hoogveengebieden. De *wide open hillsides*.
Je weet niet wat je ziet!



Je weet niet wat je ziet. Foto: Lewis Phillips

Of je route gaat door een bosrijk dal of een donkere kloof met een weelde aan donkergroene varens en - naar men zegt - eindeloze grottenstelsels. Sommige zijn te bewandelen. In de omgeving van Llangollen, in het noorden van het Park, kun je speciale kloofwandelingen maken. Stap in een (gehuurde) wetsuit en glij een aantal keren over gladde rotsblokken naar beneden! En wandel weer verder, op weg naar een volgende glijpartij. Onderweg kun je watervallen en snelstromende bergriviertjes tegenkomen. De meeste watervallen vind je in de buurt van de dorpen Pontneddfechan, Ystradfellte en Penderyn. Aan de rand van Fforest Fawr. Een bezoek aan deze watervallen is goed te combineren met een route door het zuidelijke deel van het Park.



De Brecon Beacons: het wandelen

Het Park kent talloze wandelpaden. Over de toppen van de bergen. Of juist niet.

Je kunt kiezen uit meerdaagse hikes voor zowel de geofende en minder geofende wandelaar. Of dag-wandelingen, [ook geschikt voor kinderen](#). Zoals bijvoorbeeld naar de dagwandeling naar de top van de Pen y Fan (886m). Wij beklommen deze berg tijdens de etappe van Brecon naar Merthyr Tydfil (25km). Met een wonderschone aanloop vanuit het noorden. *Breathtaking*, zoals de Engelsen zeggen. Zie ook de video van deze berg [op onze website](#).

Of je kiest voor (een deel van) de bewegwijzerde meerdaagse Usk Valley Walk, die in de Beacons loopt tussen Abergavenny en Brecon. Langs de gelijknamige rivier, door oude marktsteden, idyllische dorpen en door een “*patchwork aan velden, bossen en heuvels*”, zoals de folders over deze Walk de wandeling beschrijven.

Voor grote stukken in het gebied geldt dat je mag lopen waar je wilt. Hier geldt het zogenoemde Open Access. Waar dat niet (meer) geldt staan bordjes die dat aangeven.



Schape in de Brecon Beacons

De combinaties van wandelpaden en bestemmingen die je in dit gebied kunt maken zijn eindeloos. En wil je 's-avonds iets anders doen dan een *pint of Guinness* bestellen in de plaatselijke pub, ga dan eens, in een heldere nacht, naar de hemel kijken. Door verschillende maatregelen heeft het park het beschermen en herstellen van de nachtelijke hemel centraal gesteld. Evenals de bescherming van het natuurgebied tegen lichtvervuiling. Dat heeft inmiddels de titel 'International Dark Sky Reserve' opgeleverd. Het enige gebied in Europa dat deze titel heeft gekregen.

Algemene routetips

- Met feestdagen is de kans op “*no vacancies*” op de bordjes in de voortuin of achter het raam groot. Oftewel: reserveer tijdig een B&B rond de Paasdagen, Pinksteren en andere vrije dagen.
- Het aanbod van hotels is gering.
- Kamperen waar je wilt is niet mogelijk. Vraag altijd toestemming van de grondeigenaar.
- Lopen in het wandelgebied is niet echt zwaar. Soms een traject met een zompige bodem. De hellingen van de bergen zijn steil.
- Cardiff en Swansea zijn de grotere steden, buiten het Park. Volgens ons geen steden met een grote aantrekkingskracht. De dorpen en stadjes in het Park worden meestal als *idyllisch* omschreven. En dat zijn ze dan ook. Ook niet meer dan dat.
Je gaat naar de Beacons vanwege de wandelmogelijkheden in een fantastische natuur. Niet om steden te bezoeken.
- Goede wandelkaart en ter plekke verkrijgbaar: de OL12 van OS Explorer, 1:25.000.
- Als je van de paden af gaat: neem een kompas mee! Mist en dichte regen kan plots komen opzetten! En dan ben je je “pad” *in no time* kwijt. Collodd y llwybr mewn eiliad!
- Zo loop je in de regen. Zo schijnt de zon. De kleuren in deze natuur zijn het mooist na een regenbui!!! (Deze bullet is ook troostend bedoeld.)
- Waarschuwing: als het landschap van de Beacons je eenmaal te pakken heeft.....



De Pen y Fan in de sneeuw. Foto: Andy Johnston



Ochtendglorien.....



Matt Botwood: waterval in de Beacons



Matt Botwood: **Cantref reservoir**