

De Pennine way, een langeafstandswandelroute door de mooiste landschappen in Engeland

De Pennine way, dat is 463 kilometer wandelen door de mooiste hooggelegen landschappen van Engeland. U start in Edale, in het Peak District, doorkruist de Yorkshire Dales, de North Pennines, stapt over de Muur van Hadrianus, geniet van het prachtige Northumberland National Park om te eindigen in de Cheviot Hills. Dicht bij de grens met Schotland, in Kirk Yetholm. En dan mag je van jezelf zeggen dat je heel veel fantastische natuur en cultuur hebt gezien.



Cheviot Hills

Drie Nationale Parken

Het Peak District. Mogelijk het allermooiste Nationale Park van Engeland. De bewoners hier hebben in de afgelopen 10.000 jaar het landschap een unieke vorm gegeven. Zoals de grote steden de [Toscane](#) hebben ontwikkeld, zo is met het nodige respect voor de geschiedenis door mensenhanden een landschap ontstaan dat miljoenen mensen heeft weten te boeien. De uitzichten, de afwisselingen in het landschap, de rotsige heidegronden met de vele schapen, de kalksteenheuvels, de kalksteenplateau's, de groener dan groene weides, met in de dalen de klassieke marktstadjes en de vele, soms uitbundige, landhuizen.

De Yorkshire Dales. Even ten noorden van Gargrave stijgt je geleidelijk de Yorkshire Dales binnen. Wie weet na eerst nog een *cream tea* in de Dalesman Cafe Tearooms van Gargrave gescoord te hebben. Of een paar stuks zoethout? Of een reep *Cadbury milk chocolate* in de *sweet shop*? Gemaakt met verse melk van de Britse eilanden. Kijk ook even bij *Gertrude's Vintage Gardenalia*, achter de winkel en het café. Een tuinkaboutertje, misschien? Of een handmade rieten mandje met petunia's? De Dales zijn grotendeels gekwalificeerd als AONB-gebieden: Area's of Outstanding Natural Beauty.

Groene weiden, diepe dalen, witte kliffen, de muurtjes, en bergen met fenomenale uitzichten. En rust, heel veel rust. Ook een landschap dat te zien is in diverse films en tv-series, zoals in James Herriot's "All Creatures Great and Small" of in "Robin Hood - Prince of Thieves" uit 1991 (waarin Kevin Costner de hoofdrol speelde).



Yorkshire Dales

De North Pennines. Het houdt niet op! *Wide open fields*, snelstromende riviertjes, watervallen (onder andere de *High Force*, een waterval aan de rivier de Tees) en - inderdaad - een unieke flora. En het korhoen! Of de Helmwind, een sterke noordoostelijke wind die langs de zuidwestelijke helling van de Cross Fell-helling naar beneden waait. Voor ons de reden de Cross Fell (893m) noodgedwongen te laten liggen. Zoals vele wandelaars voor ons dat al eerder deden. Zoveel wind en zoveel regen: dat hou je niet vol! Maar de volgende dag weet je niet wat je ziet. We gaan het hier ook niet beschrijven. Kijk zelf maar eens. Zorg voor waterdichte schoenen.



Hadrian Wall Walk, een milecastle met nieuwe bewoners

De Hadrian Wall passeer je bijvoorbeeld tijdens de etappe van Greenhead naar de jeugdherberg van Once Brewed. De Pennine Way loopt van zuid naar oost, de Hadrian Wall van oost naar west. Over de restanten van deze Romeinse muur uit 122 na Christus loopt ook een fraai wandelpad. Van *mile castle* naar *mile castle*. De Engelsen zijn er gek op, op zoveel oudheden. Hoewel het idee door een vreemd volk veroverd te zijn geweest minder aanspreekt. Mocht je ooit nog eens behoefte hebben aan een meerdaagse wandeltocht waarin de combinatie van cultuur, historie, natuur en wandelen prominent aanwezig is: ga voor [de Hadrian Wall Walk](#). De muur is 132 kilometer lang.

Het Northumberland National Park dient zich aan. Meer rust dan hier zul je niet snel vinden. Verlaten. Eenzaam. Alleen. Met een zeer heldere sterrenhemel. Fantastisch. En, zoals de Engelsen zeggen: de dramatische valleien. *The famous grouse?* Wat op de Sallandse Heuvelrug maar niet wil lukken met het hoen - helaas - is hier *business as usual*. "*A bubbling call which travels a long way in the still air early in the morning*. Om zo wakker te worden in je B&B? Hoe is dat?

We zijn ons ervan bewust dat de volgende term wat versleten is, maar het landschap is hier echt *iconisch* te noemen.

In zo'n landschap van de Cheviot Hills eindigt de Pennine way in het plaatsje Kirk Yetholm. U bent dan bijna in Schotland. Proficiat met deze geweldige prestatie!

Vraag een local wat de beste manier is om met het openbaar vervoer op je bestemming te komen. Om het eindpunt van zo'n route bij een treinstation te plannen is wel erg continentaal gedacht. Vinden ze hier, blijkbaar.

Algemene routetips

- De Pennine Way is 463 kilometer lang. Het pad volgt grotendeels de overbekende public footpaths of bridleways.
- De gemiddelde wandelaar doet er 23 dag-etappes over.
- Hou rekening met voor wandelaars slechte weersomstandigheden, waaronder met name regenbuien met flinke rukwinden.
- Er is voldoende accommodatie onderweg. Variërend van de bekende B&B's tot de wat duurdere hotels. Of de jeugdherberg of een bunk-house. De jeugdherbergen zijn ons prima bevallen. Om iets van de Britishness te proeven is een B&B aan te bevelen. Het kan je zomaar gebeuren dat de B&B-eigenaar je vol trots zijn nieuwe op stookolie brandende centrale verwarmingskachel laat zien met de mededeling dat "jullie op het vasteland vast nog niet zoiets moderns hebben."
- De etappes gaan van dorp naar dorp, van stad(je) naar stad(je), waar voldoende mogelijkheden voor eten en drinken zijn. Maar onderweg kan het voorkomen dat er niets van dit alles is. Neem voldoende proviand mee.
- Hou er rekening mee dat niet alle *cash machines* buitenlandse geldsoorten kennen. Dit is Engeland en veelal is de boodschap op het scherm "*invalid card*". Of *Only £*. Zoals bij de Kanaaloversteek in de haven van Dover bij mist ook een bord kan staan met de tekst: "*Continent closed*".
- Prima wandelkaarten zijn de *Harvey strong durable waterproof* kaarten uit de serie National Trail. Schaal 1:40.000.
- Een goede conditie is vereist. Er zijn geen Alpentoppen onderweg, maar het voortdurende stijgen en dalen, dal in, dal uit, kost de nodige energie en uithoudingsvermogen. Ook het woeste terrein en de wisselende weersomstandigheden vragen een goede conditie.
- Om er te komen kun je gebruik maken van een vlucht naar Manchester, Leeds-Bradford, Newcastle of Londen. En dan met de trein en/of bus verder naar jouw start van de Way.
- Heb je nog tijd voor een leuke stad: Manchester! En zie hoe oude fabriekspanden kunnen worden omgetoverd tot culturele hotspots.
- Enjoy your walk!



the fields...



Peak District



Ontmoetingen onderweg

