

Pasen 2021

Variaties op het Friese Woudenpad

Eastermar

De 1e wandeldag leidde ons van Eastermar, via de Leyen (met koffie van Pier), Rottevalle, Houtgehage en Drachtster Compagnie naar Oerterp....een tocht van ca.21 kilometer onder fijne weersomstandigheden. Jammerlijk weinig weidevogels maar wel veel mes uitrijdende boeren. Zou het een iets met het ander te maken kunnen hebben?? Hoedanook, de heren waren rond 17.00 uur weer terug in hun chalets (in twee groepen natuurlijk ut zal ook een keer normaal gaan) en zetten het al ras op naar het bier en natuurlijk de pinda's van De Spar. Als extra werden we weer getrakteerd op saucijzenbroodjes (mini) (en koud) van Christine de zorgzame eega van Aart. Daarna hebben we ons bezat aan de opgebakken aardappeltjes, sla en kipburger gefabriceerd door eigen Kok.

Deze 1e dag heeft ons veel inzicht gegeven over de Friesche Walden, de leefgewoontes van onze voorvaderen en natuurlijk een mooi inkijkje in de fantastische natuur (zelfs zonder weidevogels) Op weg naar morgen.....

Oerterp

Dag2 van de Pasentocht 2021 kenmerkte zich....net als dag 1....door lang uitzicht op de Tjaardaflats....hahahaha. Vanuit Oerterp naar de Hemrik via Beetsterzwaag/Oldeterp met koffie bij het Witte Huis..... alwaar de trainer van SC Cambuur ook wel genoemd H.de Jong.....ons nog even voorbij demarreerde op zijn mountainbike. Veel mooie kerkjes, diverse gedenkwaardige gebouwen en ook weer veel ooievaars die ons aller weidevogels keer op keer verjagen/opeten. Nou ja hoedanook de tocht was een afwisseling van heide, bos, strakke ongerepte natuur en veel weilanden. De ondergrond was asfalt, zand en gras.

Veel paarden tegengekomen vandaag met opvallend veel vrouwelijke berijders. Wat zij bereiden was de vraag van de groep. Zelfs de naam Easy Toys viel.....wel 3 punten nietwaar.

Uiteindelijk bleef over het gevoel van het VERSCHIL. Van gisteren de voormalige armoede in de Wouden boven Drachten en vandaag de rijkdom in de buurt van Beetsterzwaag. De Dynastie van de Lycklema's en de van Teyens die hun erfenis beschikbaar stelden aan oudere armlastige dames die hun laatste levensjaren in een, wat ze nu noemen een verzorgingshuis, onderkomen in Beetsterzwaag konden doorbrengen.



de Witte Kerk van Hemrik



Beetsterswaag

Donkerbroek West

Zo dag 3 zit erop. Nooit gedacht dat wij tijdens Pasen in Nederland Tsjechisch weer konden krijgen. Vol goede moed op weg naar Oerterp, inderdaad alweer was Oerterp het middelpunt van de vertrek wereld van de Oranginas. Eerst nog wat zon, daarna een beste sneeuwbus en via Frau Hylkema, Frau Freule, koffie bij de Stripe en dan maar mooi over de Duurswalder Heide richting Donkerbroek West. Bij dit weer is het snel doorlopen en af en toe een mooi plekje in de zon om een ei met een croissantje weg te knabbelen. De eieren zijn meestal rond de 7 minuten gekookt behalve vanochtend...iets te kort dus het geel was zacht en broesde je langs de mondhoeken. Maar verder weinig geklaag van de boys..... gewoon onder allerlei weersomstandigheden doorstrunen...volgens de eigenaar van de Boscamping...zijn wij Bikkels... (hij moest eens weten) hahahahaha. De dag besloten met een stevig glas bier, een heerlijke macaroni en een borreltje voor het slapen gaan. Morgen weer, onder dezelfde weersomstandigheden, aan de strun. Morgen wellicht komt Jan aanwaaien.....als de diarree over is en de kippensoep hem voldoende heeft opgelapt. Oant moarn

De Eese

Awel, we noteren de 1e uitvaller (niet de verwarren met de 1e niet aansluit...die komt pas dinsdagavond) vanwege een acute aanval van de ziekte van Scheuermann.....jammer maar de "wedstrijd" gaat gewoon verder. Op naar het startpunt van vandaagBoijl. Vanuit daar al snel aangekomen in de Koloniën van de Weldadigheid. Het typische van deze Kolonie is de armoe die het typeert, waar deze arbeiders tegen een hongerloontje kost en inwoning kregen aangeboden. Wat een militair uit het verre Oosten (de heer Bosch) allemaal kon regelen. Hij was de personificatie van weldaad. Het mooie dorpje Wilhelminaoord kenmerkt zich door de dierenbegraafplaats de Larixhof. (wilt u uw slang laten begraven...dan kan dat tegen een geringe vergoeding (95 euro incl. 3 jaar grafrechten). In het dorp zelf staat een mooi kolonie kerkje van 1851. Vanaf 1818 werd eenieder verwacht in de kerk om zedelijk te worden. Verder een mooie tocht gekenmerkt door bos, hei en grooote akkers. De Oranginas waren er maar druk mee. Zij eindigden in "De Heerlijkheid", De Eese ook wel genoemd. Een oase van rust, reinheid en regelmaat. Van Karnebeek, voormalig minister van Buitenlandse zaken kocht destijds, voor habbekrats de hele heerlijkheid op en tot nu toe hebben de van Karnebeeks alles nog in handen. Het weer, zoals verwacht afwisselend droog, sneeuw, hagel en zon. Morgen meer op naar (liever) naar Diever.



Het weer Pasen 2021



Boodschappen doen onderweg



Duurswouderheide



Je hebt koks en een Kok



Onderweg



1,5 meter pauze(?)



Op weg naar St Petersburg

Diever

Een etappe via het Drentepad. Het tochtje heette ``liever naar Diever``. Een tocht voor 3 watten, 1 halfwat en een nietwat.

Vertrek vanaf de camping met als weer....ouderwets regen, hagel, sneeuw en een vleugje zon.

De route liep via Aekingerzand (met als hoogtepunt de uitkijktoren) richting Hoeve aan de weg, alwaar een kleine tussenstop (broodje kroket en koffie) als verrassing kwam. In deze corona tijd is het altijd maar weer de vraag of er iets te kanen is. Toen door de bossen van Diever, het Shakespeare Theater openlucht links laten liggen, kwamen we uit bij het theater van Erik en Jen in Diever alwaar een heerlijk late weliswaar brunch voor ons gereed stond. Kippensoep, broodjes met beleg, heerlijk veelkleurige kaas en natuurlijk koffie. Wat een onthaal.



Via het Drenthepad

Veenhuizen

Op weg naar Veenhuizen met 3 watten en 2 halfwatten. Via Ravenswoud kwamen wij alras in het enorme natuurgebied de Fochterlooer veen. Tsjonge jonge jonge wat daar te zien is (niks dus) zo ver het oog kan reiken.....lange paden en wegen totdat we uiteindelijk Veenhuizen int zicht hadden. Aan het einde van deze route dan toch nog een Take Away koffie bij het 2e gesticht (nee we zijn daar niet gebleven.

Welnu dat was het lopen.

Het eten, Chinees, Opgebakken aardappelen met groente en vlees, Paasdiner (zalm en varkenshaasjes) Macaroni, Pizza, Nasi en vanavond de laatste avond een heerlijke stampot van Engbert.

De avonden gevuld met Cambuur, Heerenveen, Barcelona, Real Madrid, Bayer Munchen en vanavond AJAX.....nou nou nou nou wat een voorrecht om in de hut in Appelscha te zitten.

Het was weer een mooie tocht....Pasen 2021!! (volgend jaar weer de warmte opzoeken van Portugal/Spanje).



Vooral veel groenten.....



Wat een onthaal....!



Wat een statiegeld!

De hut in Appelscha (Boscamping)



Pasen 2021