

## Vijf wandeltochten op Cyprus Noord

Cyprus, een al tientallen jaren sterk ver- en opgedeeld eiland met een Turks (noorden) en een Grieks deel (zuiden).

Cyprus, de geboorteplaats van Aphrodite, in de Griekse mythologie de godin van de liefde, schoonheid en seksualiteit.

Cyprus, het land waar de liefde tussen Adonis en Aphrodite begon - en ook alle echtscheidingsperikelen nadien -.

Wij liepen op Cyprus vijf dag-wandeltochten in het door Turkije bezette noordelijk deel. Met alle beperkingen en bijzonderheden van dien.



Turks.....

**Tekst & beeld:** Hans Plas [www.oranginas.nl](http://www.oranginas.nl)

### **Verdeeld land**

Sinds 1974 is Cyprus opgedeeld in de Turkse Republiek Noord Cyprus en het Grieks georiënteerde Zuid-Cyprus. Daartussen loopt een brede bufferzone, deels bewaakt door VN-militairen.

Noord-Cyprus wordt wereldwijd enkel erkend door Turkije. De internationale gemeenschap beschouwt het als bezet gebied. Het Turkse leger onderhoudt een grote militaire macht in Noord-Cyprus. Je krijgt er bij de wandeltochten mee te maken. "Verboden toegang", "militair terrein".

Omlopen dus, in het gunstige geval. Of: terug naar AF.

Pogingen om de eenheid en vrede op het eiland te herstellen zijn in de afgelopen tientallen jaren allemaal mislukt.

Maar ja...een van de minnaars van Aphrodite was Ares, de god van de oorlog. Aanstichter van strijd, bloedvergieten en..... expert in het zaaien van tweespalt.

### **Hoe er te komen en te verblijven**

Laten we eerlijk zijn: de bestemming Cyprus werd niet ingegeven door onze voorliefde voor en

gedegen kennis van de Griekse mythologie. Of om met eigen ogen te zien waar Aphrodite uit het schuim van de tegen een rots klotzende zee werd geboren. De echte reden was veel profaner: een aanbod van een luchtvaartmaatschappij voor een retour Cyprus inclusief zeven dagen onderdak en ontbijt voor 210 euro per persoon.

We zijn Hades niet.



**Doorlopen svp!**

### **Vorbereidingen**

*“Een goede wandelkaart scoren we wel in het hotel”*, zo was onze gedachte. Niet dus. Noord-Cyprus is bezet gebied en de Turken hebben er, blijkbaar, alle belang bij zoveel mogelijk zaken geheim te houden voor “de buitenwereld”. Zoals dat overigens ook al het geval was [bij de Lycian Way](#), de meerdaagse wandelroute over het schiereiland aan de Turkse zuidkust. In dit deel van Turkije trouwens meer vanuit een onderwaardering voor het wandelen. Het was nota bene de Engelse schrijfster Kate Clow die niet alleen de Lycian Way ontwierp en onderhield maar ook voor het eerste kaartmateriaal van de route zorgde.

Thuis konden we van Cyprus enkel kaarten uit de 16-delige serie van de Cypriotische Kyrenia Mountain Trail Association, schaal 1:60.000, vinden. Hiervan zijn de ingekleurde wandelroutes redelijk betrouwbaar, de overige aanduidingen - zoals bebouwing, landschap, hoogten etc. - daarentegen niet. Verwacht onderweg ook geen betrouwbaar markeringssysteem.

Wat tot het besluit leidde om ons ‘s-ochtends naar een bepaalde plek te laten brengen en aan het eind van de middag weer terug naar het hotel te brengen. Dat werd een taxi (Mercedes uit de S-klasse, 1977, volgens een kenner) met chauffeur, een oldtimer waar met het nodige stapelen, vouwen en inbinden 6 passagiers in konden.

Het alternatief: onderdak onderweg regelen. Dat bleek buitensporig duur. (En we hadden al een hotel).



**Uitzicht op zee vanaf kasteel Buffavento**

### **Vijf wandeltochten**

In een prachtige wandelomgeving met haar nogal karige wandel-infrastructuur zochten we 's-ochtends een aanbevolen bezienswaardigheid als wandeldoel op.

Zoals de wandeling naar het Tarihi Manastir of Sinai Manastery. Een verwoest klooster langs de noordelijke hellingen van de Kyrenia-bergen. En vervolgens zuidelijker weer teruglopen naar Lapta, naar de wachtende Mercedes.

Of een klim naar het St Hilarion Kalesi (kasteel), eventueel via Karaman. Met een fenomenaal uitzicht op de azuurblauwe Middellandse Zee. In het kasteel een wirwar van tunnels, smalle gangen, trappetjes en tuinen. Een kruisvaders-kasteel. Na het einde van het kruisvaderstijdperk in de Levant (1291) vonden veel op de vlucht geslagen Tempeliers hier een onderkomen. Je kon het als verslagen en af te druipen kruisvader slechter treffen.

Of een wandeltocht naar of vanuit de prachtig gelegen abdij van Bellapais. De letterlijke vertaling zou "prachtig landschap" kunnen zijn, maar er zijn ook aanwijzingen dat de naam is afgeleid Abbey of Peace. Zo is er altijd wel wat. Hoe dan ook: een klooster-ruïne op hoogte in een idyllische omgeving. Eventueel te combineren met een bezoek aan Girne (Kyrenia), een havenstadje. De haven wordt bewaakt door het kasteel van Girne. Naar men zegt is Girne de mooiste stad van Noord-Cyprus. Alwaar de Mercedes je weer kan ophalen.

Wil je een keer in de voetsporen van Richard Leeuwenhart lopen dan kan dat door de klim te ondernemen naar het Buffavento kasteel. Koning Richard I van Engeland zou het kasteel in 1191 hebben bezocht. Het kasteel, ook wel kasteel van de Leeuw genoemd, is hoogste en kleinste kruisvaderskasteel in de bergen, op 995 meter. De grootte had Leeuwenhart toch niet goed ingeschat.



## Verantwoording

Ik ga er van uit dat de lezers van al onze voorgaande blogs op dit medium zich beter geïnformeerd voelden over de (on)mogelijkheden van de beschreven wandeltochten dan de lezer die inmiddels tot hier van deze blog is gekomen. Cyprus Noord is een bezet gebied met de bijhorende beperkingen. En dat vind je terug in deze tekst.

Toch hoop ik een informatieve eerste indruk te hebben gegeven van een interessant en boeiend wandelgebied.

En wie weet komt er ooit nog een Zeus die, net als bij Aphrodite, de ontstane gemoederen en conflicten resoluut weet te bedaren en op te lossen.

## Algemene routetips

- Vlieg je naar Cyprus dan land je eerst op een vliegveld in Turkije. Rechtstreekse vluchten zijn vanwege de erkenningsperikelen niet toegestaan.
- Een (verplicht) visum kun je bij aankomst aanschaffen. Gewoon een kwestie van geld beuren.
- Cyprus heeft een mediterraan klimaat. De temperaturen liggen in de zomermaanden rond de 25 tot 30 graden en hoger en in de wintermaanden rond de 15 tot 20 graden.
- In Noord-Cyprus wordt in de praktijk met de Turkse Lira betaald maar ze accepteren veelal ook de euro.
- Wildkamperen op Noord-Cyprus is officieel niet toegestaan.
- Bij oversteken eerst naar rechts, dan naar links kijken. Men rijdt hier links. Erfenis van de Britse overheersers (1878 – 1960).



**Buffavento castle**



**Mount of five vinger**



**Kyreneia**





**soms asfalt**



**Buffavento**





**Op weg naar een kasteel**



**Sint Hilarion**