

Wandelen in Duitsland

Er verschijnen de laatste maanden nogal wat artikelen over wandelen in Duitsland. Meerdaagse routes. Dagtochten. Met en zonder bagage. Alleen of in groepsverband.

En terecht!

Kies je voor één van de talloze gemarkeerde wandelroutes met het predicaat *Qualitätsweg* dan weet je je stevast verzekerd van een aantal belangrijke wandel-voorwaarden. Dat de markeringen prima zijn en goed onderhouden, dat de routes doordacht zijn aangelegd, dat ze afwisselend en "*aussichtsreich*" zijn, dat de zoveel als mogelijk onverharde paden volgen. Aan bijna alle basisvoorwaarden voor een puike tocht – ook voldoende accommodatie onderweg – is gedacht. Zelfs de aanwezigheid van voldoende stilte is een criterium. Echt waar! Een route die in de buurt van een snelweg loopt zul je niet gauw tegenkomen.

De standaarden van het predicaat *Qualitätsweg Wanderbares Deutschland* garanderen je tochten die in veel opzichten de moeite waard zijn.



"Aussichtsreich"

Duitsland is hard op weg de voorkeur van veel wandelaars voor la douce France over te nemen. Je bent immers de bordjes met "*Fermé*", "*ouvert apres mai*", "*fermé du 30 août*", "*aucune operation*" of "*pas de service*" wel 's een keer zat. Om maar te zwijgen over de verdwenen markeringen of de niet aangekondigde en niet geregelde routewijzigingen of omleidingen.

De Hermannsweg en openbaar vervoer

Het artikel [Vijf wandelroutes in het Teutoburgerwoud](#) op deze site bracht bij mij het lopen van een deel van de Hermannsweg weer in herinnering.

Een meerdaagse Qualitätsweg over de bergrug van het Teutoburgerwoud en een route die ook nog eens prima te bereiken is met de trein. Zo stopt de intercity van Amsterdam via Almelo naar Berlijn onder andere in Rheine (het officiële startpunt van de route), Osnabrück (met aansluitingen op diverse lokale treinen naar etappeplaatsen van de Hermannsweg, zoals Bad Iburg) en zijn Bielefeld en Detmold belangrijke grotere stations voor aansluitingen naar etappeplaatsen in de buurt.

Op de websites van de Bundesbahn en de Regio-Bahnen is alles wat je wilt weten te vinden.

Een goede website over de vele bus- en treinverbindingen tussen en naar de kleinere etappeplaatsen is die van [het Projektbüro der Hermannshöhen Teutoburger Wald Tourismus](#).



Das hockende Weib, Ibbenburen

De Hermannsweg lopen

De route van 157 km begint op het treinstation Rheine en eindigt in Horn-Bad Meinberg op de 441 meter hoge rotsformatie van de Lippischer Velmerstot.

De route, vernoemd naar **Hermann de Cherusk** die in het jaar 9 na Chr. drie Romeinse legioenen onder leiding van veldheer Varus overwon, is in 13 etappes te lopen.

De wandelaar maakt kennis met de geschiedenis van de streek dankzij vele historische binnensteden, kastelen en kloosters, musea en vestingwerken zoals de burcht Ravensberg. De route kent verschillende stijgingen en dalingen en je kunt vele keren genieten van fantastische uitzichten. Je wandelt door uitgestrekte idyllische naaldbossen, afgewisseld met velden en weiden op zacht glooiende heuvels, door natuurparken en rotsachtige gebieden, zoals die van *das Hockende Weib* en van de *Externsteine*.

De hele route geldt als één van de mooiste hooggelegen wandelpaden in Duitsland. Zo niet de mooiste!

Algemene routetips

- Een goede kaart is: Leporello Hermannsweg, PublicPress. Maßstab: 1:25.000, ISBN: 3899201914. Met de markeringen kom je al een heel eind, maar je moet ook wel eens van de route af. Bijvoorbeeld voor een voortreffelijke braadworst!
- De Hermannsweg met zijn bergtoppen die worden afgewisseld door talrijke dalen vergt een goede conditie.
- Vrij kamperen is in Duitsland niet toegestaan. Het kan wel geregeld worden dat er oogje wordt dichtgeknepen.



Dörenther Klippen



Door bossen, op hoogte



Hermann



de Externsteine bij Detmold



Onderweg.....